

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ψωμί δεν είχαμε και ρεπανάκια για την όρεξη θέλαμε...

Με έκπληξη έχουμε πληροφορηθεί ότι η Τράπεζα Κύπρου θα είναι χορηγός αθλητικού ποδοσφαιρικού σωματείου με το ποσό των 350.000 ευρώ. Ως αντάλλαγμα το αθλητικό σωματείο θα διαφημίζει την Τράπεζα στις φανέλες της. Φαίνεται ότι αυτό που συνέβηκε πριν από δύο περίπου χρόνια έχει ξεχαστεί. Τον Μάρτη του 2013, χρεοκόπησε η Λαϊκή Τράπεζα και η Τράπεζα Κύπρου για να διασωθεί αναγκάστηκε τότε να κουρέψει τους καταθέτες της, να χάσουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι όλες τις μετοχές τους, οι κάτοχοι αξιόγραφων έχασαν όλες τις επενδύσεις τους και 1300 υπάλληλοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εργασίες τους, γιατί αν δεν έφευγαν «οικιοθελώς» θα τους έδωχναν υποχρεωτικά, όπως έλεγε στα ΜΜΕ ο τότε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Σήμερα, με σύμμαχο τη νομοθεσία για τις εκποιήσεις, η οποία είναι κομμένη-ραμμένη στα μέτρα των τραπεζών, «απειλεί» να βγάλει τα σπίτια του κόσμου στο σφυρί και να τραβολογάει στα δικαστήρια και τους εγγυητές τους.

Με όλα αυτά και με ένα θεόρατο ποσοστό NPLs, πέραν του 60%, να αποτελεί τη δαμόκλειο σπάθη, είμαστε περίεργοι να μάθουμε από πού έχουν περισσέψει λεφτά για να ξοδευτούν σε διαφημίσεις σε αθλητικά ποδοσφαιρικά σωματεία. Ποιό είναι αυτό το περίφημο σοβαρό επιχειρηματικό πλάνο, στο οποίο βάσισε την απόφαση της η Διοίκηση της Τράπεζας. Όλοι ξέρουμε ότι τα ποδοσφαιρικά σωματεία τα τελευταία 10 χρόνια δεν ήταν καν εντός των σχεδίων δανεισμού των τραπεζών, γιατί θεωρούνται ως ένας από τους πλέον επισφαλείς και επικίνδυνους τομείς την οικονομίας.

Εμείς εισηγούμαστε προς την Τράπεζα, αν τους περισσεύουν λεφτά, ας βοηθήσουν οικογένειες δυσπραγούντων συνανθρώπων μας. Συνάδελφοι που έχουν χάσει τις δουλειές τους δεν έχουν λεφτά να ζήσουν και να πληρώσουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Πολλοί άλλοι συμπολίτες μας δυστυχούν και δεν έχουν τα προς το ζην.

Πολλούς άλλους τρόπους άμα θέλει μπορεί να βρει η Τράπεζα Κύπρου, για να δικαιούται να επικαλείται την κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία της και όχι χορηγίες στα ποδοσφαιρικά σωματεία, όποια και αν είναι αυτά. Αν δεν το κάνει, θα μείνει εκτεθειμένη στην κοινωνία για άλλη μια φορά, βαθαίνοντας περισσότερο τη δυσπιστία των πολιτών απέναντι της. Η γυναίκα του καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια αλλά πρέπει να φαίνεται κιόλας.

Διερωτόμαστε ακόμη: Που λουφάζει η ηγεσία της ΕΤΥΚ, η οποία πρόσφατα έσκιζε τα ιμάτια της και διαμαρτυρόταν για τις επιλεκτικές μισθολογικές αυξήσεις και τα μπόνους που μοίραζε η Τράπεζα; Τι να κρύβει η σιωπή της;

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015